

# Heegwater



Wat is er deze maand weer allemaal te doen bij Watersportcamping Heeg

## NA ZOMER KOMT HET ZALIG SEPTEMBERGEVOEL

*De laatste kampeermaand van dit seizoen alweer! De dagen worden korter, op het einde van de middag hangt er alweer wat mist boven slootjes en weilanden. In september ben je soms zomaar de enige kampeerder op een veldje. Heerlijk toch? Vogels lijken weer meer te fluiten en je treft vaak nog prachtige, zomerse dagen. Er is ook nog van alles te beleven en te genieten. Om maar eens wat te noemen....*

**'Een prachtige belevenis op het Oudemirdumerklif'\*\*\*\* Leeuwarder Courant**  
**'Muziektheater met een magistrale encenering'\*\*\*\* Volkskrant**

Een adembenemend decor op het Oudemirdumerklif: eindeloze lappen bouwgaas roepen een verloren zee op, houten steigers met bruine lappen de bootjes van weleer. En erachter gloort het klif aan het IJsselmeer. Vogels spelen een belangrijke rol in Het verdriet van de Zuiderzee, de nieuwe locatievoorstelling van Orkater en Schouwburg De Lawei. Tekstschrijver/regisseur Geert Lageveen begint en eindigt zijn muzikale theatervoorstelling ermee. Een voor een duiken vogels van allerlei pluimage op vanuit de klif. Al zingend en fluitend spreken ze het publiek direct aan. Ze verwonderen zich over hun gedrag – 'U kijkt graag naar ons. Uw vrije dagen trekt u erop uit om ons te vinden.....Maar wat is er dan misgegaan dat wij vogels met steeds minder zijn?' – en ze maken zich zorgen over het lot van de mensheid. Wil je de voorstelling in Oudemirdum bezoeken, wees er dan snel bij. Door alle lovende recensies vliegen de kaartjes als broodjes over de toonbank. Er zijn nog kaartjes voor de laatste dagen in september.



**Kaartjes (regulier ticket kost € 36,50) bestel je via de site [verdrietvandezuiderzee.nl](http://verdrietvandezuiderzee.nl)**



### De tip van Karin. Ga er eens lekker voor zitten!

De Spine Stool is een krukje dat lijkt op een ruggenwervel. Karin loves it! Het is zo'n krukje waar je actief op zit en dat je lichaamshouding in balans brengt. En dat niet alleen het ziet er ook nog eens prachtig uit! Het krukje van tulpenhout is ontworpen en gemaakt door de Eindhovense designer René Siebum. René haalt zijn inspiratie uit Japan en dat zie je eraan af. Hij combineert heel mooi eenvoud met subtiele maar opvallende details.

**Meer weten? [studiorenesiebum.nl](http://studiorenesiebum.nl)**

# Heegwater

Wat is er deze maand weer allemaal te doen bij Watersportcamping Heeg



## 11 september: Muziek op het water!

Zondagmiddag 11 september wordt ter afsluiting van het UIT-festival in Sneek de Stadsgracht voor Theater Sneek omgetoverd tot een magisch concertpodium voor een (semi)klassiek grachtenconcert. Het concert start om 16.00 uur en is gratis toegankelijk. Kom je met de boot dobberend genieten van het concert, dan betaal je € 20. Check wel even de brugtijden! Er is ruimte voor ongeveer 125 bootjes en sloepen met publiek.

**Meer info op: [sneek.nl/nl/info-voor-ondernemers/grachtenconcert](http://sneek.nl/nl/info-voor-ondernemers/grachtenconcert)**

## Schoon en eerlijk slapen

Deze maand zijn we druk met de inrichting van ons Tiny House voor de verhuur. Voor het bedden- en badgoed kwamen we uit bij Yumeko. Niet voor niets is dit het meest duurzame beddengoed dat ook nog eens van Hollandse bodem komt. Yumeko maakt beddengoed en badgoed van de allerhoogste kwaliteit voor iedereen die het leven wat mooier en comfortabeler wil maken – en de wereld wat schoner en eerlijker. Want dat is hard nodig! Wist je bijvoorbeeld dat minder dan 1% van het katoen in de wereld biologisch is? En dat voor elke kilo niet-biologisch katoen 1 kilo gif nodig is? Dat minder dan 0.1% van het katoen in de wereld Fairtrade is? En dat er tientallen miljoenen kinderen werken in de productie van katoen? **Meer info: [yumeko.nl](http://yumeko.nl)**



## Niks verwennerij, het is gewoon restauratiewerk!

Eens in de 6 weken gaat Karin als het even kan naar de schoonheidsspecialist in Sneek bij Berino. Ze krijgt dan een heerlijke gezichtsbehandeling met massages. Kijk daar knapt een mens van op! Het feest begint al voor de behandeling met een heerlijke espresso met wat zoetheid erbij. Maar ook de geur, de muziek, de heerlijke magazines en de inrichting zijn zintuigenstrekkend. In deze oase van rust en verwennerij wordt je helemaal in de watten gelegd. Even lekker ontsnappen aan de waan van de dag! Dit adresje ligt aan de rondweg van Sneek, je rijdt er zo naartoe.

**Bel 0515-431740 voor een afspraak.  
Of reserveer online: [berinosneek.nl](http://berinosneek.nl)**



## Kortom...

**Het is nog even zomer. Zien we jullie snel om nog even te genieten van het heerlijke kampeerbuitenleven?**

Karin, Jacob en team Watersportcamping Heeg