

Heegwater



Helemaal op de hoogte van de nieuwtjes op Watersportcamping Heeg

WILKOMMEN! WELCOME! BIENVENUE! BEM VINDO!

Augustus is traditiegetrouw de meest internationale maand voor onze camping. Juist dan komen gasten uit allerlei windstreken. Dat vinden wij alleen maar extra leuk, want zulke verschillende gasten brengen ook weer een hoop nieuwe inspiratie. Augustus is ook de maand dat wij twee grotere projecten hebben op onze camping. Het eerste is Convoi de Fête op 12 en 13 augustus, waarover later meer en op de laatste dag van augustus start het Nachtkijkers Filmfestival. Drie dagen, twee bioscoopschermen, een vol programma met films en optredens, een strandje, een barbecue in het decor van de mooie Friese natuur.



Dit adresje wil je niet missen...

Nio & Elva in Sneek is een winkel waar je prachtig Scandinavisch design kunt vinden. Mooie woon- en cadeauspullen en in hun stadse binnentuin etaleren ze leuke outdoor items. Erg handig voor onze gasten dus die meer dan gemiddeld outdoor aan het genieten zijn. Je vindt er de mooiste BBQ's, maar ook prachtige drinkglazen van b.v. Alessi. Ook de ideale winkel als je cadeaus zoekt voor verwende mensen die eigenlijk alles al hebben.

Adres: Kleinzand 11, Sneek, nioenelva.nl

De eerste vlaggenlijn bij BlueCamp

Langzaam maar zeker wordt het tentenkamp van gerecycled denim op veld 1 steeds mooier. Onlangs hingen we er de eerste vlaggenlijn op. Natuurlijk is deze vlaggenlijn gemaakt van afgedankte spijkerbroeken. Af en toe ontvangen we weer een stapeltje van lieve gasten. Daar zijn we heel blij mee! De vlaggenlijn is gemaakt door L.A.P. atelier. In dit atelier werken vrouwen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met opdrachtjes als deze, hebben de vrouwen weer een budget waarmee ze met elkaar iets gezelligs kunnen doen, zoals een avondje uit naar de bioscoop. Zodra we weer afgedankte spijkerbroeken hebben, kunnen we weer vlaggenlijnen laten maken.

Misschien heb jij nog wat kapotte spijkerbroeken liggen?



Heegwater

Helemaal op de hoogte van de nieuwtjes op Watersportcamping Heeg

Convoi de Fête komt er aan!



Convoi de Fête komt onze camping opschudden. Samen met mobiele keukens, muzikanten en kleinkunst reizen ze voor het derde jaar als konvooi van plek naar plek. Dat kan een vrijplaats zijn, maar ook een camping... nu dus bij ons in Heeg! Convoi de Fête is gratis voor iedereen toegankelijk omdat kunst, theater en muziek nu eenmaal voor iedereen is en dat willen ze graag zo houden. En wat zo leuk is, jij kunt als bezoeker ook aanhaken en meereizen wanneer en hoe lang je maar wilt: je eigen roadtrip! Noteer maar vast in je agenda, want dit creatieve, bohemian gezelschap wil je zeker meemaken: 12-13 Augustus! **Meer weten?** www.convoiedefete.com

cinema

Festivalliefhebbers en filmfreaks opgelet!

Vanaf 31 augustus is de allereerste editie van het Nachtkijkers Filmfestival gewoon in de openlucht op onze camping. Drie dagen, twee bioscoopschermen en een vol programma met films en overdag optredens. Wanneer de zon op vrijdag en zaterdag ondergaat, gaan de projectors aan en kijken we in samenwerking met het Noordelijk Film Festival naar een mix van verrassende onafhankelijke films, cultklassiekers, korte films en documentaires. De verkoop van de tickets loopt goed, dus om teleurstellingen te voorkomen, boek snel je tickets! www.nachtkijkersfilmfestival.nl



strip!

POLLETJES

ZOMER IN HEEG. ZOMER OP DE CAMPING.
TIJD OM TE CHILLEN, TE DOLLEN, TE RELAXEN, RUSTEN,
DIE TIJD VAN ZAAAÁÁLIG NIKS DOEN...



VOLGENS MIJ IS DAT PRECIËS
DE PLEK WAAR WIJ EENS NAAR
TOE MOETEN, JACOB. PFFF...

